

Dag buur,

Ik mag toch nu zeggen, want we wonen allebei in Antwerpen en zo groot is onze stad toch niet. Dat vind ik toch, nu ik er al 19 jaar woon. Vroeger woonde ik in een dorp in Limburg. In een dorp met veel bossen, met grote huizen waar een tuin rond ligt. Mijn familie en vrienden woonden in de buurt. Ik verhuisde naar Antwerpen voor de liefde. Naar een stad die meer een bos is van huizen zonder tuin, zonder familie en vrienden. Dat was heel raar de eerste jaren, ik reed nog vaak terug naar mijn dorp. Nu heb ik hier gelukkig wel vrienden en is het echt mijn thuis geworden. Voel jij je al thuis in Antwerpen? Misschien woon je hier nog niet zo lang? Waarom ben jij naar hier verhuisd? Weet je wat ik zo tof vind aan de stad? Er is altijd wel iets te doen en er is altijd wel ergens een winkel open. Als ik aan het koken ben (dat doe ik graag) en ik heb nog iets nodig, kan ik dat snel gaan kopen om de hoek. Dat kan ik in mijn dorp vroeger niet. Mijn familie en vrienden daar zie ik nu veel minder, maar ze weten dat ik hier gelukkig ben. En dat is goed. Ik hoop dat jij hier ook gelukkig bent of wordt. Misschien kunnen we elkaar wel kennel. Je mag me altijd een brief terug schrijven.

Lieve groeten,

Ief